

« Zalig de zuiveren van harte want ze zullen  
God zien. »



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFFROUW

## CLARA DE CROO

geboren te Michelbeke, 21 september 1881 en  
zeer godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke,  
2 maart 1961.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van godvruchtige genootschappen.

« Werken is goed, bidden is beter, lijden is  
best » zo leert ons de begenadigde priester  
Wardje Poppe. De drie zijn er nodig ten bate  
van het geestelijk en stoffelijk welzijn van de  
naaste ... en om zijn hemel te verdienen. Zo ver-  
diende zonder twijfel de duurzame overledene  
« een schone hemel » vooral door haar jarenlang  
geduldig gedragen en verdienstelijk lijden, ook  
— en niet het minst — door haar vroom en of-  
ferend gebed en tenslotte door haar werk in  
vreugde en in dienstbaarheid, zo lang ze het kon,  
ten bate van haar familie en van haar parochie.

Heer, Gij hebt tot U genomen een zeer schoon  
mens met een edele en mooie ziel in een krank  
lichaam.

Stammend uit een diep-kristelijke familie heeft  
Tante Clara een nieuwe parel bijgebracht aan de  
schone familiëkroon. Ditmaal is het een parel  
van een eenvoudig maar hoogst verdienstelijk  
leven gesierd met vele deugden.

« Gelukkig wie leeft en sterft onder de be-  
scherming van Maria » (H. Alfons)

Duurbare broers en zusters, ik dank u om uw  
grote genegenheid en liefde. U vooral, mijn broer  
Emiel, dank ik om uw bewonderenswaardige be-  
zorgdheid en kommer in mijn jarenlange ziekte.

Duurbare bloedverwanten, neven en nichten, u  
allen zeg ik : « Vaartwel in dit leven, tot weer-  
ziens in het eeuwig leven. » Laten we verenigd  
blijven in O. L. Heer door de band van het ge-  
bed. En gij, mijn eerwaarde neef, gedenk me aan  
het altaar in de H. Mis.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor  
ons.

H. Maria, Koningin der maagden, bid voor ons.



OM UW GEBEDEN EN BLIJKEN VAN  
DEELNEMING DANKEN U OPRECHT

De familiën DE CROO - DE PREZ.