

Jezus, Maria, Jozef.



Bid voor de ziel van
MEJUFFER

MARIE CORDULE DE CROO

Geboren te Nederbrakel den 18 Februari 1873
en godvruchtig overleden te Oprakel den
14 Januari 1945.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van verschillende godvruchtige
genootschappen.

De vele jaren die de Heer haar schonk, heeft
zij godvruchtig doorgebracht en wijselijk heeft
zij zich een rijken schat van verdiensten verza-
meld voor den hemel.

Zij was een brave vrouw, die met iedereen in
vrede en goede verstandhouding leefde; ze was
steeds vriendelijk, minzaam en gediensdig en
sprak van niemand kwaad. Vooral was zij een
diep geloovige christene die leefde in de vrees
des Heeren en trouw zijn geboden onderhield.

De goede God, die zijn vrienden de beproe-
ving niet spaart, heeft haar de laatste weken
van haar leven gelouterd door het lijden, maar
met christelijk geduld heeft zij deze beproeving
gedragen en beladen met verdiensten is zij van
dit aardsche tranendal naar de eeuwige vreugde
des hemels overgegaan.

Bemide Broeder en Zuster, Bloedverwanten en
Vrienden, ik zeg u een droevig vaarwel, maar
een blijde wederzien in het eeuwig vaderland.
Troost u, leeft als goede christenen en laat ons
voor elkander bidden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

Minheer en Mevrouw Ch. L. DE PESSEMIER - DE CROO en kinderen,
Weduwe Leo DE CROO en kinderen,
Mejuffer Clara DE CROO,
Mejuffer Rosalie DE CROO,
Minheer Emiel DE CROO,
Minheer en Mevrouw Georges VAN DER LINDEN - DE CROO en kin-
deren,
De Familie DE CROO - DE PREZ,

**Bedanken U voor uwe gebeden en de blijken van deelneming
in hunnen rouw, betoont bij het overlijden van Mejuffer**

MARIE CORDULE DE CROO

Door « De Betaard », Haegeman-Cousy, Sottegalm.