

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS Amen.



Bid voor de Ziel

van Juffrouw

ROSALIE DE CROO

dochter van wijlen

Petrus en van Marie-Emilie DE PREZ

geboren te Michelbeke, den 14 Maart 1884,
en aldaar godvruchtig overleden, den 23 Mei 1947.
Voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H Kerk
Lid van de Congregatie van O. L Vrouw van de Derde
Orde van den H, Franciscus, en andere kerkelike
genootschappen.

— — — — —
Gelukkig de mensch, die afscheid nemend van deze wereld mag zeggen met S. Paulus: Ik heb den goeden strijd gestreden; nu wacht mi de kroon der gerechtigheid dien de Heer mij schenken zal. — In vollen zin worden deze woorden bewaarheid door het leven van de betreurde afgestorvene — die alleen leefde voor God en in alles zijn heiligen wil betrachtte.

Diep godvruchtig en stichtend door haar voorbeeld, zoo ging zij door het leven; in het gebed en de H H, Sacramenten zocht en vond zij de sterkte om onderdanig den wil van God na te leven — en zich verdienstelijk te maken voor wie hare hulp behoeften.

Als kind van Maria ging haar volle vertrouwen naar haar hemelsche Moeder, bij wie zij sterkte vond om moedig de lasten van haar ziekte te dragen.

Bemide Broeder en Zusters — omdat gij zooveel voor mij hebt gedaan valt nu mijn heengaan zoo zwaar op uwe schouders, Aanbidt daarin den H, Wil van God, die alleen mijn geluk beoogt. Bidt voor mij; eens zien wij malkander terug om nooit meer gescheiden te worden.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Uitg. L. De Vleeschouwer Michelbeke

Mijnheer en Mevrouw Ch-L. DE PESSEMIER-DE CROO en kinderen;

Mevrouw Weduwe Leo DE CROO-D'HAEYER kinderen en klein-

kinderen;

Mejuffer Clara DE CROO;

Mijnheer Emiel DE CROO;

Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DER LINDEN-DE CROO en kinderen;

De Familie DE CROO-DE PREZ;

Bedanken U voor uwe gebeden en de blijken van deelneming in hunne rouw, betoond bij het overlijden van

Mejuffer ROSALIE DE CROO