

†
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Lucien, Richard DECUBBER

echtgenoot van Mevrouw

Adrienne VAN POEL

Vereremerkt met het Militair Ereteken 2e Klas

*geboren te Schorisse, op 5 september 1932
en na een kortstondige ziekte overleden te Ronse,
op 3 december 1980,
gesterkt door de H. Sakramenten.*

De zon is ondergegaan, toen het nog dag was, zo kloeg de profeet Jeremias.

Zo klagen we over de dood van Lucien. In de volle kracht van zijn leven werd hij uit ons midden gerukt.

Heer, Gij alleen kent en begrijpt de diepte der smart, waarin dit gezin thans is gedompeld, en Gij alleen zult balsemde troost kunnen schenken voor deze gefolterde harten. Ja Heer, Gij alleen weet ten volle welk een voorbeeldige en werklustige man het was.

Bemide vrouw, veel te vroeg heb ik u moeten verlaten, de slag die u treft is hard, de liefdeband die wij samen hebben gesmeed is door mijn sterven niet gebroken, onze wederzijdse liefde blijft door de dood heen bestaan.

Dierbare kinderen, wees verenigd een steun voor moeder, bemint elkander, zo wordt uw leven schoon, van uit de hemel zal ik over u waken.

Beste vader en familie, ik ben inderdaad door de

plotse dood overgegaan naar de eeuwige verrijzenis, dank voor al de liefde mij gegeven, ik heb niet gewild u deze droefheid aan te doen.

Aan al mijn werkmakkers en vrienden dank ik voor hun vertrouwen, ik zeg geen vaarwel maar tot weerziens, gedenk mij met een vurig gebed.

Mevrouw Lucien DECUBBER-VAN POEL,

Hr en Mw Marnic GOSSYE-DECUBBER,
Jongeheer Wilfried DECUBBER,

Heer Florent DECUBBER-ROOS,

De families DECUBBER, ROOS, VAN POEL
en DE SCHRIJVER,

*danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.*

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse