



*Laat nu je lieve handen rusten
Ze hebben al genoeg gedaan
Ze droegen 's levens lasten, lusten
En brachten altijd vreugde aan.*

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel Remi De Cubber

echtgenoot van mevrouw
Lucienne Gosseye

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 14 maart 1930
en overleden te Ronse in Campus Delghust
op 13 maart 2005, gesterkt door
het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op vrijdag 29 april 2005
om 18.30 uur in de decanale kerk
Sint- Pietersbanden te Nederbrakel.*

De families De Cubber - Gosseye
De Cubber - Van Wijmeersch
danken u voor uw bliken van medeleven.

Je bent niet dood -
de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood -
je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensd tijd.
Je bent niet dood -
Maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn niet meer uit te wissen.
En ik geloof: God heeft zich niet vergist.



Sinn