



Herinner mij maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Liefdevol aandenken aan

Julien DE GROOTE

echtgenoot van
Lea VAN DEN BOSSCHE

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 8 november 1923
en overleden te Meise op 8 december 1998.

*Lea, Martine, Eddy en Bartje
danken U oprecht voor de vriendschap
betoond tijdens zijn leven en voor de blijken
van deelneming bij zijn heengaan.*

Jouw handen die nooit rust kenden,
zijn nu voor altijd gevouwen.
Jij was een lieve echtgenoot en een goede
vader.
Een man met een groot hart.
Niets was je teveel, steeds stond je klaar voor
ons.
Zo graag nog had je willen gelukkig zijn.
Volop genieten van je mooie tuin,
je bloemen,
en nog vele dagen samen wandelen aan zee.
Je kleinzoon, die jou zo gelukkig maakte,
hoe graag had je hem verder zien opgroeien.
Pa, bedankt voor alles wat je ons bijbracht en
voor ons gedaan hebt.
Een betere vader konden wij ons niet
wensen.
We zullen je blijven missen.