

Gij zijt nu wel bedroefd
maar ik zal u wederzig,
dan zal uw hart zich verheugen
en niemand zal u deze vreugde ontnemen.

St. Jan 20.6.



Dankbaar aandenken bij het afscheid
van onze lieve moeder

MEVROUW

Viviane DE GROOTE

Echtgenote van de Heer
Jules DAVID

Geboren te Oudenaarde op 25 mei 1947 en
godvruchtig overleden te Ronse op 9 april 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten.

*Gewezen kleuterleidster Vrije Lagere Meisjesschool Welden
Gewezen Uitbaatster Patisserie ORLANS*

*De namis zal opgedragen worden op maandag 1 juni 1998
om 9.30 uur in de kerk te St.-Denijs-Boekel.*

Jules DAVID, haar echtgenoot;
Stefan en Els DAVID-DE LOOR,
Ilse DAVID en Nicolas BONTEN, haar kinderen ;

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Onze lieve moeder werd in haar jeugd geconfronteerd met de
vroeg dood van haar eigen moeder. Ze nam haar taak over
met veel liefde en ontfermde zich over haar jongere zus en
alleenstaande vader.

Met veel moed studeerde zij verder en ze bereikte haar
levensdroom. Elf jaar lang was ze een trouwe kleuterleidster in
de Weldense school.

Uit liefde voor haar man liet ze haar mooie droom achter zich.
Samen begonnen zij als zelfstandige. Een heel nieuw leven
werd op haar afgevuurd. Haar personeel werd behandeld als
haar eigen familie en voor de klanten was ze heel openstaand.
Na vele jaren hard werken liet ze de zaak over aan Stefan, die
er een prachtzaak van maakte.

Op 49-jarige leeftijd trok zij zich terug om te genieten van een
wilverdiende rustperiode, die zij samen met haar kinderen en
haar man wou doorbrengen.

Deze periode was ten spijt van ons allen van heel korte duur.
Onze moeder werd ernstig ziek en heeft van het begin tot het
einde van haar lijden de strijd niet opgegeven.

*"Wij hopen en kijken er naar uit, liefste moeder, dat je ons zal
blijven bijstaan in de verdere dagen van ons leven en ons
steeds zal helpen zoals vroeger de juiste weg te kiezen."*

Uw geliefde echtgenoot en kinderen Stefan en Ilse.

*"Beste echtgenoot, kinderen en familie, oprechte dank voor
de genegenheid waarmee jullie me steeds hebben omringd
en voor de goede zorgen. Speciale dank gericht aan mijn lieve
zus waar haar thuis ook mijn thuis was.
Haal kracht uit jullie geloof en steun uit elkaar.*

Begr. D'Hondt, Oudenaarde

Tel. 055/31 11 33

