

Welzilig is de sterveling
die nooit in kwade wegen ging,
maar die zijn leven, dag en nacht,
Gods wet bewaard heeft en betracht. G.G.



Gedenk in uw vroom gebed

de ziel van de Heer

ERNEST DE HENAU

echtgenoot van Mevrouw

ANGÈLE VAN CROMBRUGGE

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem de 7 juni 1896
en godvruchtig overleden te Strijpen de 21 juli 1968
geheiligd met de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

**ERE-KOSTER-ORGELIST van de Sint-Andreaskerk te Strijpen,
vereerd met de Gouden Medalje van Sint Bavo
Lid van de Gilde van het Allerheiligste**

Bij het heengaan van deze goede echtgenoot en vader kan ons hart niets anders dan God danken voor al het schone en het goede in zijn leven. Zijn beste jaren heeft hij geofferd voor het welzijn van zijn gezin voor het goed van zijn evenmens en voor de eer van Gods' Kerk. Zijn wenende vrouw en kinderen weten best wat zij aan hem hebben gehad en wat ze nu verder zullen moeten missen.

Bij zijn verscheiden lag over zijn aangezicht een diepe rust: als 't ware een bewustzijn van een goed volbrachte taak. Die taak is voor hem geweest in levenslust en blijmoedigheid de weg te wijzen. Wie hem ontmoette deelde in de vreugde van de diepovertuigde kristenmens die in het trouw vervullen van zijn beroepsplichten en de innige genegenheid die hem verbond met zijn familie en vrienden de ware zin van 't leven uitstraalde. Verknocht aan Kerk en priesters heeft hij gedurende 36 jaar met orde en buitengewone stiptheid zijn werk verricht als Koster-Orgelist en eerbiedig en waardig de Heer gediend met orgelspel, ge-

bed en zang. Door ziekte gedwongen tot rust leefde hij verder mee met zijn kerk en zijn werk. Zo dikwijls heeft hij het schone « In Paradisum » meegezongen voor de overledenen: mogen de engelen hem nu ook geleiden ten Paradijze bij de Heer.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, ik was zo gelukkig bij u en ik verlangde nog enkele jaren bij u te mogen zijn. Ik zeg u mijn beste dank voor de oprechte liefde en aanhankelijkheid die gij mij steeds hebt betoond. Draagt zorg voor elkander en leeft verder in geest van geloof en toewijding. Blijven wij verenigd door wederzijds gebed.

Beminde broeders, zusters en familie, vrienden en kennissen, toont de zin voor ware vriendschap, denkt u mijner. In Gods liefde blijft onze genegenheid duren.

Bid de 4 Akten voor zijn zielerust.

Mevrouw Ernest De Henau,
geboren Angèle Van Crombrugge

Heer en Mevrouw Michel Podevijn-De
Henau en kinderen,

Heer en Mevrouw Willy De Henau-De
Groote en kinderen,

Heer en Mevrouw Norbert Verlee-De Henau

De families De Henau-Piteus en
Van Crombrugge-Feliers

DANKEN U VAN HARTE OM DE

BLIJKEN VAN KRISTELIJKE

DEELNEMING EN GEBEDEN.

DRUK MELCKEBEKE ZOTTEGEM