

Jezus. Maria Jozef.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

IVO DE LANGHE

Echtgenoot van Mevrouw

EMMA SCHOCKAERT

geboren te Michelbeke den 15 Januari 1878 en aldaar
overleden den 27 Maart 1944.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Lid van de Broederschap van den Zoeten Naam en
van de Xaverianen.

Allen die dezen dierbaren overledene hebben gekend zullen getuigenis geven van zijn christelijke gevoelens, van de vroolijkheid van zijn gemoed, van zijn edel gouden hart, dienstvaardig voor iedereen, nooit kwaad sprekende van iemand; minzaam en eenvoudig in zijnen omgang, rechtschapen in zijn spreken en in gansch zijnen handel en wandel. Sterk als een eik stond hij in het leven. De wet en de plicht van den arbeid was hem heilig; hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten maar rusteloos werkte hij om zich zelven en zijn huisgezin een eervol bestaan te verzekeren. Met veel geduld en gelatenheid aan Gods Wil heeft hij de smarten gedragen van de ziekte die hem nedersloeg.

Gedenk dan, o Heer, dat deze rechtvaardige U in waarheid en met een oprecht hart heeft gediend en gedaan hetgeen goed was in uwe oogen. Schenk hem de verdiensten van zijn deugdzaam leven en de eeuwige rust van zijn onverpoosd werken.

Bemide Echtgenooten en Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, hartelijk dank voor al uwe liefde en offeringen. Blijft mij indachtig in uwe gebeden; ik zal u niet vergeten bij den Heer.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Uitg. L. De Vleeschouwer Dorp, Michelbeke

Mevrouw Ivo DE LANGHE-SCHOCKAERT, Kinderen en
Bloedverwanten ;

Bedanken U hartelijk voor uwe blijken van deelneming in hunnen rouw en voor uwe gebeden.