

« Wij hadden je allen lief,  
voor ons ben je niet gestorven,  
voor ons heb je iets verworven,  
dat je boven de aarde verhief... »



BID VOOR DE ZIEL  
VAN DE HEER

## **Albert, René DE LOOR**

echtgenoot van Mevrouw  
**Juliette DE LOOR**

Geboren te Velzeke-Ruddershove  
op 19 december 1919

en er godvruchtig overleden op 11 juli 1983.

De lach ligt op zijn lippen verstorven, zijn levenslust is uitgedoofd in Gods oneindigheid. Zo klein is de mens dat alle leven plots een einde kan nemen.

Het leven lijkt een broze draad die, plots en onverwacht, kan breken.

Het leven lijkt een spel dat, ongevraagd wordt stopgezet.

Het leven lijkt een dans die, ongemerkt in rouwstoet kan verkeren. Dan staan wij er hulpeloos bij met onze vragen en ons aarzelend geloof. God, Gij schonk aan Albert een blijde geest. Zo was hij voor ons als Uw glimlach over ons leven.

Zijn hart was een knooppunt van veel verlangens, van zoveel dromen. Bij zijn dagelijkse bezigheden is dat hart gebroken en de scherven vielen in de handen van Hem die

eens gezegd heeft: Niemand heeft groter liefde dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Bij Hem is hij nu thuisgekomen. Bij Hem vindt zijn hart nu de rust die deze wereld niet kan geven.

Wij zien enkel het gemis, wij zien de lege plaats in het gezin waar hij zo'n voorname plaats had.

Wij zien het leed in de ogen van zijn echtgenote en de ontredde bij zijn kinderen en kleinkind, familie en vele vrienden.

Wij kunnen slechts bidden dat dit plots wegvallen, deze beproeving hen sterker maakt, hen uitdraagt tot heldhaftige liefde voor elkander, in het spoor van die vader die nooit voor zichzelf heeft geleefd.

Heer, God en Vader, leid Albert nu binnen in Uw vaderhuis en help ons geloven dat hij op een nieuwe wijze onder ons aanwezig blijft.

Mevrouw DE LOOR - DE LOOR Juliette,  
Mijnheer en Mevrouw  
Willy en Annette DE LOOR - SEGERS,  
Mijnheer en Mevrouw  
Marcel en Nelly DE PAUW - DE LOOR,  
Mijnheer Wilfried DE LOOR,  
Jonge heer Andy De PAUW,

De families DE LOOR, DE LOOR,  
DE COCKER en MACHTELINCKX,

danken voor de blijken van deelneming  
betoond bij hun rouw.