

Ik ben een blomme en 'k bloeie voor uw ogen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEJUFFER

**BEATRICE DE LOOR**

dochter van Mijnheer

Georges en Mevrouw Felicie De Clercq

geboren te Velzeke, de 11 augustus 1947 en godvruchtig overleden te Zottegem, de 4 juni 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten "in extremis".

Zij was als zonneshijn voor thuis, voor de familie, voor haar verloofde en haar toekomstige schoonouders. Zij was de droom voor vader en moeder, de bloesem voor haar verloofde. Als een bliksemschicht is de dood die menselijke liefde komen storen ; natuurlijk Bea blijft dat diepbeminde wezen maar zij is niet meer onder ons, zij is bij de Heer.

Het mirakel van het leven krijgen we elke dag opnieuw uit de handen van de goede God en op zulke harde ogenblikken waarbij mensen alles in vraagteken stellen, mogen wij uiteindelijk alleen nog knielen en het onbegrijpelijke mysterie aanvaarden als een onoverkomelijke werkelijkheid.

Vader en moeder, troost elkaar en bewaar in uw hart de beeltenis van een overgelukkige Beatrijs die droomde van een gelukkig gezinsleven. Het heeft niet mogen zijn. Koester dat lijden niet maar probeer dit lijden te dragen

zoals Onze Lieve Vrouw bij het dode lichaam van Haar Zoon, Hem wenend heeft teruggeschonken aan de Vader.

Liefste verloofde, wij droomden van een eeuwige lente in deze wereld en wij wisten het niet dat de Heer mij ging roepen voor de nieuwe lente bij God.

Vrienden, kennissen en familie, wij bidden allen met u mede opdat zij die door dit lijden zijn getroffen zouden berusten in het verlies dat hen komt te treffen en toch zouden blijven geloven dat zij, die in de Heer hebben geleefd, eeuwig leven ontvangen zoals Christus het ons zelf heeft geleerd.

Mijnheer en Mevrouw Georges DE LOOR-Felicienne DE CLERCQ, haar ouders

Mijnheer en Mevrouw Charles DE CLERCQ-DE GEYTER, haar grootouders

Mijnheer Laurent HUTSE, haar verloofde

De families DE LOOR, DE CLERCQ, DE NOYETTE en DE GEYTER,

zijn zeer erkentelijk voor  
Uw bliken van innige deelneming en DANKEN U.