

O moge ik, U onwaardig,
Nooit die beeltenis bederven,
Maar eerzaam laat ze leven in mij,
eerzaam in mij sterven.

(G. G.)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Laura de loor

geboren te Velzeke-Ruddershove op 8 juni 1914
en plots van ons heengegaan te
St.-Goriks-Oudenhove op 11 januari 1985,
gezalfd met de H. Olie in extremis.
Lid van de bond der gepensioneerden.

't Schoonst op de wereld, het heiligst bezit
hier voor iedereen in dit leven is een moeder,
onze moeder. Met een diepe smart in het hart,
maar met fierheid wordt door een dankbare
schaar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen een goede vrouw, een echte moeder
wenend ten grave gedragen.

Niemand ten zij God, de groei van alle goed
zal dit te weten komen wat zij voor 't welzijn
en het geluk van al haar kinderen heeft geofferd
en zelf geleden.

Haar voorbeeld van nooit genoeg geprezen
werklust zal hen steeds voor d'ogen staan. Haar
geloof en haar overtuiging moeten nu hun sterke
en hun troost zijn. Zij was het hart van de
familie, die allen verenigde. Terecht draagt ieder
kind het beeld van moeder in zich, als een
kostbare gedenkenis aan haar rusteloos zorgen
en haar biddend vertrouwen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, wat zaagt gij mij, uw moeder
toch gaarne. Heb duizendmaal dank voor al
uw tedere zorgen en genegenheid vooral in
mijn ziekte betoond. Blijft allen eensgezind voor
mij bidden.

En gij al mijn andere naaste familieleden,
vrienden en geburen, van harte wil ik U danken
voor de kleinste attentie van vriendschap en
meeleven.

Laten wij bidden opdat de Heer ons allen
het eeuwig weerzien schenke.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families : DE LOOR, DE COKER, LIMPENS,
SEGHERS en DE SUTTER

DANKEN U oprecht voor uw kristelijk
medeleven en uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem