



Ter nagedachtenis aan
Eerwaarde Zuster VERONICA

(in de wereld

Mejuffer Martha De Man);

zij werd geboren te Olsene

op 24 augustus 1908;

trad in de Congregatie van de

EE. Zusters Franciscanessen te Opbrakel

op 24 september 1929;

ontving het kloosterkleed

op 25 maart 1930;

wijdde zich voor altijd aan de Heer

op 7 april 1931,

en werd tot het verheerlijkte leven

opgeroepen te Etikhove

op 22 april 1967,

gesterkt door de genaden

van de Troostmiddelen

van onze H. Moeder de Kerk.

Zij wist dat God de mensen nodig heeft: daarom schonk zij geheel zichzelf aan de Heer, opdat de Heer door haar Zijn liefde en hulp zou kunnen uitdelen aan diegenen die het meest hulpbehoevend zijn: de bejaarden die alleen staan in het leven. Vele jaren heeft zij zichzelf geofferd, zonder zich te sparen, om ook het lastigste en meest ondankbare werk op zich te nemen: want zij wilde het gebod van de Heer zo volmaakt mogelijk uitvoeren: „Bemint elkander, zoals Ik u bemind heb”.

„Kom, gezegende van mijn Vader, ontvang de kroon; want Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik had honger, en gij hebt Mij gespijzigd, Ik had dorst, en gij hebt Mij gelaafd, Ik was ziek en gij hebt Mij verzorgd. Want wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan”. Een waardevol leven heeft zijn bekroning gekregen.

H. Franciscus, bid voor haar en voor haar Congregatie.