

Wanneer je droevig bent
kijk dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.

Na een leven van volledige inzet voor ons allen is heengegaan

De Heer

RENE DE MARTELEIRE

weduwnaar van Mevrouw Germaine DE VOS

geboren te Maarke-Kerkem op 16 november 1901
en godvuchtig overleden te Ronse op 25 september 1988,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden te Etikhove.

Namis op zondag 6 november 1988 om 10.30 uur.

Voor uw gebed, uw medeleven en
uw aanwezigheid danken U:

Robert Van Lancker-De Marteleire,
kinderen en kleinkind.

Denis De Marteleire-Tuybens
en kinderen.

Liefste Vader,
Beste Bomp.

Zacht en geruisloos heb je ons verlaten.
Om je rijk-gevuld leven danken wij u.
Met waardering en diepe erkentelijkheid
zullen wij verder aan je denken.

Je was een rechtschapen man, gelovig,
plichtsbewust, steeds tot luisteren bereid.
Het was je hobby te leven en te werken
voor anderen in blijde dienstbaarheid.

Jij schonk en ontving vertrouwen
en won de genegenheid en de achting
van je familie, vrienden en bureu.

In de omgang was je vlot, zin voor humor,
pittige gezegden en fijne attenties
tekenden je persoonlijkheid.

Steeds opnieuw wist jij ons aan te spreken
vanuit je stille trouw en je rustige
goedheid voor elkeen.

Je had het voorrecht bejaard te mogen worden.
Tot vóór enkele maanden was je
flink en sterk en vol levenslust,
steeds bekommerd om de mensen om je heen.

Samen met jou danken wij de Heer
om je schoon en gelukkig leven.
Wij nemen geen afscheid,
maar in geest van geloof zeggen we:
"Vader, Bomp, tot wederziens bij de Vader in de hemel!"

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begravenissen pvba D'Hondt - Oudenaarde.