

Gelukkig kind, dat van zijn spel,  
zijn engelken voor reisgezel,  
zijn hartje vrij van zonde en schand,  
is weggegaan naar 't hemels land.

G. Gezelle.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**JEAN DEMEUE**

zoon van

**MAURICE en GEORGINA BRISSON**

geboren te Ronse, de 16 juni 1946  
en er overleden, de 21 september 1956,  
gesterkt door de HH. Sacramenten.

De slag is hard. Ons hart doet pijn. Waarom, Heer?  
vragen wij. Waarom zo jong, waarom zo vroeg?  
Waarom de onze juist?

En toch weten wij Heer: Gij zijt wijs en Gij bemint  
ons. En wij buigen het hoofd en bidden: Uw wil  
geschiede.

Dierbare ouders, zuster en broer, weest sterk. Ik  
blijf dicht bij U. Vanuit de hemel blijf ik U beminnen.

Gij allen, die ik kende, gij ook mijn school- en  
speelkameraden, bidt veel voor mij.

Hij ruste in vrede.

Druk. Van Enis, Ronse.

Mijnheer en Mevrouw Maurice DEMEUE-BRISSON,

Mejuffer Jeannine DEMEUE,

Mijnheer Jean-Paul DEMEUE,

De familiën DEMEUE en BRISSON,

danken U van harte voor de blijken van  
innige deelneming.