

Lang en eenzaam is de weg,
nu jij ons verliet
blijf in gedachten bij ons
we vergeten je niet.

†

Tot vroom aandenken aan

Henri DE MEULEMEESTER

echtgenoot van Gilberte DE VOS

geboren te Etikhove op 20 oktober 1918
en godvruchtig overleden in het U.Z. Gent op 9 april 1989,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Oud-Strijder 1940-1945

Gewezen gemeenteraadslid en ere-schepen
van de gemeente Etikhove

Secretaris-schatbewaarder van de Nationale Strijdersbond,
afdeling Etikhove

Voorzitter van de Bond der Gepensioneerden te Etikhove.
Oud-bestuurslid van de «Koninklijke Fanfare De Bijenkorf»
te Etikhove

Na een pijnlijke ziekte is Rietje uit ons midden weggerukt. Hij, die zo van het leven hield, besefte dat er geen hoop meer was en geduldig droeg hij de lasten van deze zware beproeving. Zijn beroep als bakker bracht hem op zijn ronde met iedereen in contact. Voor elk was hij een echte vriend en zijn ganse streven en optimistische kijk was erop gericht om te kunnen helpen en te kunnen geven. Steeds kon men rekenen op hem: eerst kwamen de anderen, dan hijzelf.

Zijn Etikhove lag hem nauw aan het hart. Dit zag je in de gemeenteraad, de muziekmaatschappij en andere verenigingen. Hij was een toegewijd en bekwaam voorzitter van onze Bond der Gepensioneerden. Hoe dikwijls maakte hij niet zijn wandeling langs de Beekant of ging hij een praatje slaan met de landbouwers.

Hij voelde zich overal thuis maar het meest vanal nog bij zijn geliefde echtgenote, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Papa, je was de spil van gans onze familie, we zullen je missen en trachten je stichtend voorbeeld te volgen als trouwe dienaar van de Heer.

Liefste echtgenote, ik dank U voor de gelukkige jaren die we samen in familiekring mochten doorbrengen. God alleen weet wat je voor mij hebt gedaan. Moge Hij nu uw steun zijn in deze moeilijke tijden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor al jullie genegenheid en al wat jullie in mijn leven betekenden.

Heb moeder dubbel lief en help haar zoveel mogelijk, dan zullen haar zorgen milder om dragen zijn.

Dierbare familie en vrienden, ook U wil ik danken voor uw vriendschap en medeleven. Eens brengt de Heer ons weer bijeen in Zijn eeuwige vreugde.

Barmhartige God, schenk hem Uw eeuwige vreugde.

De families DE MEULEMEESTER-LIVEYNS
en DE VOS-VAN PUYVELDE

danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden

De namis zal opgedragen worden op donderdag
1 juni 1989 om 19 uur

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begravenissen Vanquickenborne - Wortegem-Petegem

