



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Irma DEMEULEMEESTER

echtgenote van wijlen de Heer Eudor AELVOET

geboren te Elsegem op 27 januari 1900
en godvruchtig overleden te Maarkedal (Etikhove)
op 9 mei 1991, gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Lid van K.V.L.V.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.



Op de dag zelf waarop de Kerk de Hemelvaart vierde van haar Heer en Verlosser is ook moeder de heerlijkheid van het eeuwig leven binnengegaan. Zij was diepgelovig, godvruchtig en steeds nauw met de Kerk verbonden. Haar laatste dagen heeft ze in bijna ononderbroken gebed doorgebracht, dankbaar om het voorrecht dat ze had haar oude dag thuis in familiekring te mogen doorbrengen. Haar heengaan doet ons pijn, maar we danken de Heer voor al wat zij, samen met vader, voor ons geweest is en voor ons gedaan heeft, voor de vele jaren dat we ze onder ons mochten bewaren. Nu haar taak op deze wereld volbracht is, geloven we vast dat ze met ons in liefde verbonden blijft en voor ons bij de Heer ten beste spreekt.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ik ben u dankbaar voor alles wat ge gedaan hebt om mijn laatste jaren aangenaam te kunnen doorbrengen en U vooral, mijn dierbare schoondochter, zal ik nooit genoeg kunnen danken voor de toewijding en genegenheid waarmee gij mij de laatste jaren, tot in mijn stervensuur, hebt bijgestaan. Beste familieleden en vrienden ik ben u dankbaar voor de vriendschap die gij mij steeds betoond hebt. Blijft mij gedenken in uw gebeden.



Leon en Christiane AELVOET-PROVOST,
Erik en Ludwine AELVOET-DESMET en Elke,
Willy en Christel AELVOET-CARPENTIER,
Liesbet, Bram en Hannah,

De families DEMEULEMEESTER-AELVOET-BAERT
en DECLERCQ

*danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.*

De namis wordt opgedragen op zaterdag
1 juni 1991 om 19.30 uur.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begrav. D'Hondt - Oudenaarde - Tel. 31 11 33