



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Victor DE MEULEMEESTER

echtgenoot van Mevrouw Maria LIEVYNS

Hij werd geboren te Etikhove op 5 februari 1898 en overleed te Oudenaarde op 20 juli 1977, gesteerd door de Genademiddelen van onze heilige Moeder de Kerk.

Lid van de Gepensioneerdenvbond Etikhove

Victor was een sympathiek man, een goede en bezorgde echtgenoot en vader, een vriend van iedereen en ook van God in eenvoudig maar echt geloof. Lange jaren oefende hij een zeer verantwoordelijke bediening uit aan de spoorwegen, vol plichtbewustzijn, voor de veiligheid van zijn medemens en tot voldoening van zijn oversten. Hij praatte graag met iedereen en iedereen praatte graag met hem.

Niet te verwonderen dat Victor niet anders had dan vrienden, ook in het rusthuis waar hij nog menig jaar mocht doorbrengen met zijn geliefde echtgenote.

Dierbare kinderen en kleinkinderen; dank voor uw genegenheid en bezorgdheid; dank vooral, dierbare Maria, met wie ik zolang gelukkig mocht zijn.

Laten we samen blijven in de Gemeenschap van de Heiligen.

De families
DE MEULEMEESTER - VANDEWALLE,
LIEVYNS - DE RIEMAEKER,

danken voor uw medeleven en gebed.

Drukk. F. BOTTELDOORN - Maarkedal (Etikhove)