

"Ik ben het Licht der wereld" (Christus)



Hier samen gedenken wij biddend

DE HEER

Leo, Armand DE MEULENEIRE

weduwnaar van Mevrouw

Maria DELMEIRE

geboren te Mater op 5 januari 1910 en overleden
in het Rusthuis te Petegem op 27 februari 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Jacques en Christiane

DE MEULENEIRE-VAN LIERDE,

Roger(†) en Jacqueline

VAN GOETHEM-DE MEULENEIRE,

zijn kinderen;

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families

DE MEULENEIRE - BOTTELDOORN en

DELMEIRE - DE SLOOVERE,

danken U voor uw blijken van genegenheid en
deelneming.

Namis op woensdag 10 maart 1999 om 19.00 uur.

Toen Leo zich met zijn gezin te Nederename als
electricier kwam vestigen bracht hij in vele gezin-
nen warmte en licht. Zijn hoogste levenstaak was
zijn gezin, dat hij wilde zien openbloeien tot een
warme, gezellige thuis, waar het goed was te
wonen. Hij was dankbaar nog lang te mogen genie-
ten van de goede zorgen en genegenheid die hij van
kinderen en kleinkinderen mocht ontvangen.

Toen de oorlog vrede en vrijheid bedreigden heeft
Leo zijn plicht ten volle vervuld en gestreden voor
de VREDE.

In zijn vrije tijd was hij een grote dierenvriend en
zeer verbonden met de natuur; de mooie schepping
van God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik mocht van
U zoveel genegenheid en liefde ontvangen, in de
eeuwigheid blijf ik op U allen waken.

Dokters, zusters en verplegend personeel: gij hebt
mijn laatste levensstonen door goede verzorging
en aanmoedigende woorden draaglijk gemaakt.
Dank voor alles!

Vrienden en vele bekenden, in het leven zijt gij mij
een steun en vreugde geweest. Vergeet mij nu niet
in uw gebeden.

"Hebbe u God in zijn genaden

goede Leo, die getrouwt

u zal geven, loon naar daden

in zijn eeuwig Paradijs gebouwt" (G. Gezelle)