



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RAYMOND DE MEULENEIRE

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE T'SJOEN

Oud Strijder 1940-1945

Veteraan van Koning Albert I

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945,
met twee gekruiste sabels,

geboren te Ronse op 23 januari 1913
en er overleden op 13 december 1982,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Mensen kunnen een grote betekenis hebben.
Als vader voor zijn gezin, was hij iemand om
van te houden.

Als grootvader was hij de gezellige, vriende-
lijke man.

Als echtgenoot een zorg over het huishouden.

In moeilijke en harde omstandigheden karak-
tervast, met volgehouden moed en attentievol
bij het ziek zijn van moeder.

Als volksvriend een figuur die met jong en
oud wist om te gaan, die vol optimisme en
kwinkslagen het leven wist kleur te geven.

Als sportman en stichter van Sparta-Ronse
wist hij met velen een ploeg op te bouwen om
door de sport mensen te ontspannen en samen
te brengen.

Als vriend en bij toevallige ontmoeting was
zijn karakter eerlijk en hard, recht voor de vuist.
Zoals hij naar voor kwam, zo was hij.

Als godsdienstig man was hij sterk gelovig ;
hij kon spreken over God met de hoop en wan-
hoop die het leven kunnen inhouden. Want voor
hem was het leven een strijdtoneel, elk speelt
er zijn rol, tot ooit ons stuk wordt voorgelegd
aan God, de Heer van alle leven.

Wie zijn plicht heeft gedaan, heeft niets te
vrezén. God zegt ons toch in Jezus : Kom goede
en trouwe dienaar, over weinig waart gij trouw
over veel zal ik u aanstellen.

Treed binnen in de vreugde van je Heer.

Dank je wel,
jullie die met mij verbonden waren,
in huiselijk geluk,
in familiaal samen zijn,
in dagelijks bezoek aan mijn ziekbed,
in het sportieve leven van weleer en vandaag,
in de toevallige ontmoeting.

Heer en Mevrouw Roger VANALDERWERELDT -
DE MEULENEIRE,

Jonge Heer Eric VANALDERWERELDT,

Jonge Heer Kris VANALDERWERELDT,

De families DE MEULENEIRE, VANDEN BULCKE,
T'SJOEN en AELVOET,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst Aelvoet