

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Richard DE MEYER

Echtgenoot van Mevrouw Maria DE POORTERE.

Geboren te St. Martens-Lierde de

22 september 1886 en godvruchtig overleden

te Nederbrakel de 27 augustus 1956.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Hoe ouder men wordt, hoe meer men tot het besef komt dat het leven rap voorbij gaat, en hoe sterker men aanvoelt dat de mens inderdaad niet kan geschapen zijn om hier in dit tijdelijk leven te blijven, maar wel om in de eeuwigheid in te treden. Gelukkig zij die tijdens hun vergankelijk leven hun kristelijke plichten vervullen, goed dienen in trouwe liefde want voor hen zal de eeuwigheid een beloning en zalige vreugde zijn.

De duurzame overledene was inderdaad hiervan overtuigd en heeft steeds zijn kristelijke plichten vervuld. Hem behoort nu de beloning die God voor de zijnen heeft voorbereid. Hij heeft zijn ziekte en naderende dood in vrome onderwerping aanvaard en het was hem een grote vreugde de laatste Sacramenten te kunnen ontvangen met volle bewustzijn en diepe vroomheid.

Duurbare echtgenote en familieleden, de Heer heeft mij geroepen. Aanvaard ook gij zijn besluit want hij is de meester van leven en dood. Ik dank U voor de beste zorgen en de vele jaren van trouwe genegenheid. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden en tot weerziens allen in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

(300 d. afl.)



De families DE MEYER en

DE POORTERE,

diep getroffen door de bliken  
van deelneming hun betuigd,  
danken U hartelijk.