

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Marie - Eudoxie Denayer

echtgenote van Mijnheer

JULES GODFROID

geboren te Overboelare de 17 september 1894 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 29 de-
cember 1956, gesterkt door de H. H. Sakramenten
der Stervenden.

Eenvoudig was haar leven. Haar huisgezin was haar
enig betrachten. Werken zorg waren haar levensvreug-
de en tot haar laatste krachten ging haar woord naar
haar geliefde kinderen.

Met het geduld, dat heel haar leven tekende, ver-
droeg ze zonder klagen het lijden van haar laatste
dagen.

Vol overgave gaf zij zich aan de Heer. Zij ruste in
vrede. Voor allen die haar kenden en haar lief hadden,
blijft haar aandenken een ware steun.

Bemide echtgenoot, hoe graag ware ik langer bij U
gebleven om samen, nu onze kinderen groot geworden
zijn, onze oudere dagen in vrede en geluk te slijten. U
wacht nu een zware taak!

Allerliefste kinderen, voor U heb ik geleefd en ge-
werkt. Onpeilbaar was mijn leed toen ik donderdag-
avond uit onze woning gevoerd werd. Ik had het ge-
voel dat heel het huis weende en wist dat ik er nooit
zou terugkeren. Ik heb nochtans gebeden, gestreden en
gehoopt, maar God heeft er anders over beschikt. Leg-
gen wij ons neer bij Zijn Wil.

Mijn grootste vreugde zou geweest zijn vele kleinkin-
deren in mijn tuin te zien stoeien en er U allen sa-
men te zien. Dit geluk is mij ontzegd geworden. Mo-
ge mijn herinnering een stevige band zijn en U ver-
enigd houden.

Liefste zuster en broeders, ik dank U voor al de lief-
de waarmede gij mijn huisgezin steeds hebt omringd.
Heer geef haar de eeuwige rust.



*De Families Denayer ;
Godfroid ;
De Lauw ;
Spitaels ;*

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.