



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Charles DEPESEMIER

geboren te Michelbeke op 13 november 1891 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 5 mei
1969, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij is ongemerkt van ons heengegaan. De
alleenstaande oude man wordt een zielig ge-
val als hij zichzelf niet meer redden kan. Ge-
lukkig had hij goede burens en vrienden die
begaan waren met hem. Als een mens voort
leeft in zijn kinderen dan is het sterven van
de kinderloze een grondiger einde. Hij is als
een weg die dood loopt, einde zonder meer.
Zo is het, menselijk bekeken. Gelovig gezien
is elke persoon eindeloos, naast het aardse
voortbestaan is er een voortleven in God.

Gelovig is hij gebleven doorheen zijn ganse
leven. Wij bidden dat de Heer hem het loon
der gelovigen geve zonder uitstel.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Vaarwel, beminde zuster en familieleden, dank
voor uw goede en tedere zorgen ; onze scheiding
weliswaar valt lastig, doch zal niet eeuwig du-
ren. Weldra zullen we elkander weerzien, intus-
sen vergeet mij niet in uw gebeden.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

De families DEPESEMIER-VAN DER SCHUE-
REN,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel