

Omdat het leven mooi was,
samen met jou
... wordt het leven moeilijk zonder jou.
Omdat jij moedig en hoopvol was
... willen wij het ook zijn.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Omer DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Helene, Simonne LAPAEGE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 19 juni 1923
en godvruchtig thuis, in familiekring, overleden
op 21 oktober 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

†

Helene, Simonne LAPAEGE, zijn echtgenote,
Luc en Rita VAN DEN BERGE - DE PESSEMIER
en kinderen,
Patric DE PESSEMIER,
Paul en Anita PLASMANS - DE PESSEMIER
en zoon,
zijn kinderen en kleinkinderen,

DANKEN U voor uw kristelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Een goed mens is van ons heengegaan.
Eenvoudig, rechtschapen en plichtsgetrouw ging
hij zijn weg door het leven. We zullen hem
missen en we proberen mee te voelen met
zijn dierbaren, waar zij hun leed als volgt
verwoorden :

« Wij delen ons onnoemelijk verdriet,
stil en sprakeloos, ook verbijsterd...
Vaders plaats in huis blijft voortaan leeg,
hulpeloos kijken we rond.
Alles leek vorige week nog zo heel
anders...
Het besef hoe klein we zijn overmant ons.
Zijn glimlach, zijn stil geluk,
Zijn dankbaarheid voor een bemoedigend
woord.
Zijn grote zorg voor moeder...
Maar ook zijn zo eigen manier om zijn
pijn te verbergen...
Het zijn beelden die we in onze herinnering
bewaren.
Vader, we hadden nog zoveel samen met
jou willen doen ».

Hierbij past alleen een woord van troost
vanuit het geloof, dat de dood niet het einde
is. « Wie in Mij gelooft, zal leven », zegt de
Heer. In Hem blijven onze overledenen ons
nabij, blijven zij met ons begaan.

Laat dit besef ons leed verzachten, ons be-
rusting brengen en een wegwijzer zijn op de
weg, die wij nu alleen moeten gaan.

Vrienden, gedenk vader in uw gebeden.