

Aanvaard al wat je overkomt,
wees geduldig :
het goud wordt beproefd in het vuur,
- of een mens van God is, in de beproeving -
Stel je vertrouwen op God :
hij zal je oprichten. Sirach 2



BID VOOR DE ZIELERUST VAN **MEVROUW**

Maria, Clara DE POOTER

weduwe van de heer **EMIEL DANEELS**

geboren te Erwetegem op 25 januari 1897 en
godvruchtig overleden in de kliniek St-Elisabeth
te Zottegem op 19 juli 1983,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.
Lid van de gepensioneerdenbond.

Na het kruis van de ouderdom en de er aan
gepaarde lasten, is Clara van ons heengegaan.
Zij was haar weg moedig gegaan, een leven lei-
dend van werkzaamheid en dienst aan haar
gezin. De last van de jaren droeg zij met geduld,
dankbaar voor elk woord van begrip, voor elke
aanmoediging, voor elke hulp. In haar huisje
was ze gelukkig, steeds dankbaar de gezellig-
heid ervan terug te kunnen vinden na een ge-
dwongen afwezigheid. Ze kon genieten van

kleine dingen en bleef helder van geest en ge-
moed tot op hoge ouderdom.

Vertrouwen wij haar dan toe aan de goede
God, die in Jezus, ons tot het uitsterste getoond
heeft hoe Hij van de mensen houdt. Deze Jezus
die gezegd heeft, verzekerd heeft, dat Hij ons
voorging om ons een plaats voor te bereiden in
een eeuwig tehuis, waar geen angst, geen pijn,
geen rouw of tranen meer zijn. Hij is immers
" de Verrijzenis en het Leven „, Hij is als God,
bron van het Leven; Hij heeft de mens niet ge-
schapen voor de dood, want onze namen staan
geschreven voor eeuwig in de palm van zijn
hand.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin-
deren, familieleden, burens en vrienden, dank voor
wat gij voor mij gedaan hebt. Ik vergeet het niet
van uit de hemel. Gedenk mij nu verder in uw
gelovig gebed.
Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!



**De families : DE POOTER, DANEELS,
THUMELEERE en GABRIELS**

**zijn U zeer erkentelijk om uw
kristelijke deelneming en
DANKEN U.**