

" En als ik doodga, huil maar niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
't Is maar een lichaam dat ik achterliet
Dood, ben ik pas als jij me bent vergeten."



Aandenken aan
MEVROUW

Blanche DE PREZ

echtgenote van de Heer
Denis DE PESSEMIER

geboren te Michelbeke op 24 mei 1923
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 17 maart 1993.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.



De families DE PREZ - DE PESSEMIER - DE
WOLF - VAN DEN BERGHE danken U voor
uw christelijk medeleven en gebed.

Namis : woensdag 14 april '93 om 19 uur.

Zij zal de lente niet meer zien,
die uitbreekt straks in alle tuinen.
Zij mocht haar ziekenkamer ruilen
voor licht en lucht als nooit voordien
in 't land waar zonder zorgen
het lente is en morgen.

(L.V.)

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.
Men leert het niet,
men begrijpt het nooit.
Zoals het gisteren eens was
zal het morgen nooit meer zijn.

Begr. DENIJS, Zottegem - tel. 091/60.12.52
Drukk. MAGINET, Zottegem - tel. 091/60.74.96