

†

Wij houden dankbaar in herinnering
de Heer

André DE PRIESTER

echtgenoot van Mevrouw Odette KINT

geboren te Roborst op 15 november 1932 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Gent op 10 ok-
tober 1979.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de parochiegemeenschap van St.-Denijs-
Boekel.

Doorheen de pijn van het vroegtijdig afscheid nemen
zijn we toch diep dankbaar voor de té korte tijd dat
André met ons samen leefde als lieve echtgenoot, vader,
zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, familielid, vriend
en werkmakker: een man van weinig woorden, een
trouwe kameraad, een helpende hand. We danken U,
Heer, voor de vriendschap die van hem is uitgegaan,
voor het trouwe werk van zijn handen waarmee hij zijn
gezin heeft geborgen en gevoed.

Hij was een van die mannen die nooit kon geloven
dat ziekte en lijden zijn deel zouden worden. En toen
dit toch zijn deel werd in de bloei van zijn leven,
dan ging hij moedig als een man naar de operatietafel
en verscheen hij tevens als een diep gelovig man voor
zijn Schepper.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar zijn
op reis naar het hemels Vaderland. Gelukkig, die in
alles God zocht te behagen, die goed en liefdevol was
voor iedereen: hij zal in het uur van zijn dood door
God gezegend worden.

Ieder mens is als een zucht, en als een schaduwbeeld
wandelt hij rond. Voor niets maakt hij zich druk en
verzamelt zich schatten, zonder te weten wie ze zal
krijgen.

Geliefden, het leven op deze wereld is zo bitter kort:
buigt nederig het hoofd, zoals ik, aanbidt Gods heilige
wil en houdt van Jezus. Hij zal uw trooster zijn. Van

harte dank ik u voor alles, voor de vele blikken van
genegenheid die ik mocht ontvangen. Wij hadden ge-
hoopt nog vele jaren samen gelukkig te zijn. God
heeft het anders geschikt. Wees nu een troost en een
steun voor elkaar. En laat ons elkaar niet vergeten
in onze gebeden. Patrik, wees gij nu de grote troost
voor moeder.

Mevrouw Odette KINT, *zijn echtgenote* ;
Jongeheer Patrik DE PRIESTER, *zijn zoon* ;
Heer en Mevrouw Leon DE PRIESTER-VANDEN
NOORTGAETE, *zijn ouders* ;
Heer en Mevrouw Aloïs KINT-VAN HUFFEL,
zijn schoonouders ;
Heer en Mevrouw René DE PRIESTER-DOSSCHE en
kind Christine,
Heer en Mevrouw Michel MAGERMAN-KINT en kind
Claudine, *zijn broeder, schoonbroeder,
schoonzusters en nichten* ;
De families DE PRIESTER - VANDEN NOORTGAE-
TE - KINT - VAN HUFFEL,

danken voor uw deelneming in rouw en gebed.

Begrafenisonderneming R. De Pauw-Moreels
9630 Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12