



*Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond  
en de dag loopt ten einde...  
(de leerlingen van Emmaüs Lc. 24,29)*

Dankbaar aandenken aan het leven van

De heer  
**Arthur Jules De Pril**

echtgenoot van mevrouw

Angèle De Clercq

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de N.S.B.

geboren te Steenhuize op 17 april 1916  
en godvruchtig overleden te Zottegem  
in het AZ Sint-Elisabeth op 12 april 1996  
na het Sacrament der zieken  
te hebben ontvangen.

Angèle De Clercq    zijn echtgenote

Gaston en Marie-Jeanne De Bruyn-De Pril                      zijn kinderen

Geneviève en Godelieve De Bruyn    zijn kleinkinderen

danken allen voor hun blikken van medeleven.

We zouden op 17 april dankbaar zijn tachtigste verjaardag hebben gevierd maar een verraderlijke ziekte heeft aan onze hoopvolle verwachtingen een voortijdig einde gemaakt. Men zegt wel eens: bomen sterven staande. Was het niet dat voor Jules de Goede Week van 1996 totaal onverwacht een echte lijdensweek was geworden met net als Jezus een zware kruisweg en de bange dood voor ogen, hij, die nooit ziek of gehospitaliseerd was geweest, is staande uit ons midden weggegrepen. Zondag na zondag was hij als nauwgezet ijkmeester zolang zijn krachten het toelieten present in de zondagsmissen en in de vele begrafenis van zijn kameraden in het diepe besef dat God dé enige grote IJKmeester is van dit leven en van alles wat ons wordt gegeven.

Samen met moeke Angèle, zijn vrouw, deelde hij reeds zovele jaren het geluk dat O.-L.-Heer hen in zijn mildheid had gegeven: een sterke gezondheid, een harde maar schone jeugd, een huwelijk met een jubileum van goud, de sierlijke medailles van de oud-strijder en de oprechte vreugde met tedere liefde omringd te blijven van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn creatieve kleinkinderen.

Jules was een zeer rechtschapen man en de bijbelse gerechtigheid in zijn leven gestalte geven, daar hield hij van.

De nu pas ontloken talrijke paasbloemen voor zijn deur heeft hij gezet op een lange brede rij, als wou hij al geruime tijd ons zeggen: ween maar niet om mij. Pasen is de weg naar 't eeuwig leven, Pasen is de nieuwe lente ook voor mij.

O.-L.-Vrouw van de Schreikapel. Bid voor ons.