

Toen het reeds avond was geworden sprak Jezus tot zijn leerlingen « Laat ons oversteken naar de andere kant... » Markus 35.



IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUST
DE HEER
GEORGES DE RUYVER

echtgenoot van **Mevrouw**
MARIA MEERSCHMAN

geboren te Brakel op 15 november 1892 en godvruchtig overleden in de kliniek te Zottegem op 27 augustus 1972, gesterkt door de Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Een man van overtuiging, van diep kristelijk geloof heeft zijn geboortedag bereikt voor het eeuwig leven.

Goedheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en zelfvergeten dienstbaarheid sierden zijn leven.

In zijn gezin was hij de voorbeeldige echtgenoot en vader, bedrijvig en werkzaam, zijn kinderen steeds wijzend op de kristelijke plichten zodat één ervan zich geheel toewijde aan de Heer en met zijn geest en met zijn toewijding werkzaam is in de missies.

Niet alleen zijn eigen gezin ging hem ter harte, maar ook het welzijn van de anderen bekommerden hem sterk. Zo heeft hij in verschillende groeperingen zijn wijze raad, zijn vooruitstrevende geest en zijn daadwerkelijke hulp aangeboden opdat het materieel welzijn en de culturele ontwikkeling van zijn medemensen in stijgende lijn zouden gaan. Een

man met een vast karakter is ons ontvallen, hij zal zijn beloning krijgen bij Onze Lieve Heer.

Dierbare echtgenote, wij hebben samen de zorg, het geluk en het leed dat iedereen ten dele valt, in kristelijke geest gedragen. Moge uw geloof u de kracht geven om dit tijdelijk scheiden op te vatten als een offer, zo zal uw verdriet om mijn heengaan geestelijke vruchten geven voor onze kinderen, kleinkinderen en alle mensen. Heb dank voor uw grote liefde, trouw en genegenheid waarmee gij mij heel mijn leven hebt omringd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de liefde en de dankbaarheid die gij mij steeds hebt toegedragen. Ik had nog graag wat langer u van dienste te willen zijn, maar ik zeg « Fiat » aan de wil van God. Blijft mij gedenken in uw gebed en volgt mijn voorbeeld na.

Dierbare familieleden, vrienden en geburen, hebt dank voor uw blijken van oprechte sympathie.

Vaart allen wel. Tot weerzien in de hemel.

Mevrouw Georges DE RUYVER-MEERSCHMAN,

Eerwaarde zuster Simone DE RUYVER,
Missiezuster in Zaire,

Charles en Cecile VAN DE MAELE-DE RUYVER en kinderen,

Valère en Agnes VAN DE MAELE-DE RUYVER en kinderen,

Lucien en Rachel DE ROUCK-DE RUYVER en kinderen,

De families :

DE RUYVER, MEERSCHMAN,
DE RIDDER en DE DECKER,

danken voor de blijken van deelneming.

Uitg. Gez. Vermeulen, St.-Lievens-Esse.