

God, wees mijn toevlucht en mijn burcht !



Gedenk in uw gebed de ziel van

**MEVROUW**

**MARIE DE RUYVER**

echtgenote van Mijnheer

**ANDRE VAN WIJMEERSCH**

geboren te Nederbrakel, op 1 juni 1907 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 13 mei 1977, gesterkt door de Hrl. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Het leven van de mens op aarde is een aanschakeling van blijde en droeve dagen. De blijde zijn voor ons een gelegenheid om de Gever van alle goed te danken; de droeve aanzien we als een beproeving, maar ze zijn ook een uitnodiging om er een offer van te maken in vereniging met de lijdende Christus.

De betreurde overledene Marie heeft deze waarheid goed begrepen en toegepast. Ze was de Heer dankbaar om zijn milde zegen, om de vruchten van haar arbeid die ze samen met haar echtgenoot in Gods schone natuur mocht verrichten. Maar ze heeft de beproeving gekend. Ze werd ziek en niemand kon haar helpen, noch de toegewijde liefde van haar echtgenoot en familieleden noch de steeds vooruitgaande wetschap. De Heer handeloe volgens zijn ondoorgrondbare en aanbiddelijke wil en haar antwoord was een gelaten gebed: Vader, uw wil geschiede.

Heer, die rechtvaardig zijt en barmhartig in uw oordeel, schenk uw vrede aan deze overledene. Laat haar die in U geloofde en op U betrouwde door de verdiensten van uw lijden en dood, het eeuwig geluk verwerven.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor de grote liefde en vele zorgen waarmee ge mij hebt omringd. Mocht Maria die rechtstond onder het kruis u sterken en mocht Christus over u zijn zegenende hand verheffen.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid en alles wat ge voor mij deedt. Bidt voor mij en tot weerziens in de eeuwigheid.

Jezus, barmhartigheid.

**De families DE RUYVER, VAN WIJMEERSCH,  
PIETERAERENS en SCHOCKAERT,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Drukk. De Ruyver L. - Brakel