

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer  
dan ben je aan je laatste beetje toe*



*(Toon Hermans)*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Paula, Yvonne  
DESCHUYFFELEER**

weduwe van Hilloné DE BLEECKER

geboren te Nederbrakel op 10 januari 1909  
en godvruchtig overleden  
te Zottegem op 30 april 1996,  
gesterkt door het sakrament van de  
ziekenzalving.

---

*Haar kinderen, kleinkinderen en de families  
DESCHUYFFELEER, DE BLEECKER,  
DE MESURE en DE GEETER  
danken U voor Uw blijven  
van deelneming in gebed en rouw.*

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Lieve moeder en grootmoeder, jij was een goed mens! Eenvoudig, zachtaardig, vredelievend, rechtvaardig en bekommerd om ons allen. Met een liefdevolle toewijding heb je je gezin doorheen de goede en kwade dagen van het leven geleid.

Niemand zal ontkennen dat je een voorbeeld was van een diep en ernstig geloof. Elke dag die God je gaf, beschouwde je als een grote weldaad, waarvoor je oprecht dankbaar was. 't Zal stil zijn, nu jij er niet meer bent. Dank je moeder, voor je moeder-zijn!

Je stille heengaan heeft een wonde geslagen die nooit helemaal helen zal. En al had je een hoge leeftijd bereikt, je afwezigheid in onze huiselijke kring zal zwaar wegen op ons allen.

Vergeef me, dierbare familieleden en vrienden, als ik U pijn doe door te sterven en U te verlaten.

Huil maar niet, ik ben niet echt weg moet je weten, 't is maar een lichaam dat ik achterliet, dood ben ik pas, als jullie me zijn vergeten.

Als je oud wordt, weet je met absolute zekerheid dat je naar de rand van de wereld gaat en er op een dag afvalt, diep, duizelingwekkend diep. En toch laat ik me vallen, want ik val in de open hand en in de zachte armen van een oneindig lieve God. Ik weet dat jullie zich afvragen: "Waarom toch?... Waarom nu?" De enige troost die jullie kan helpen, is dat ook jullie eens zullen worden uitgenodigd naar het land dat de Heer voor ons bereid heeft, om er samen met mij terug gelukkig te zijn, maar dan voorgoed.

Moge uw gebed voortaan de uitdrukking zijn van uw genegenheid voor mij. Eens zullen we elkaar terugzien in de liefde van God.

Lieve kinderen en kleinkinderen, het was goed midden onder U te zijn. Dank U om uw goede zorgen en liefdevolle toewijding. Heb elkaar lief.