

Zalig zij, die in de Heer sterven !



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

GERARD DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE MOOR

TRAMBEDIENDE

geboren te Roborst, de 4 december 1905 en
schielijk overleden te Hundelgem, de 25 juli 1964,
gesterkt met de H. Absolutie en H. Olie in extremis.

Hoe kan het ook anders : op een ogenblik, dat wij
allen in vreugde en blijheid in familiekring onder
elkaar waren en onze geliefde echtgenoot, vader en
familielid, plots door de dood werd getroffen, dat onze
vreugde en blijheid ook plots oversloeg in de diepste
droefenis en smart...

Wonderbaar zijn de schikkingen van de Heer : men
komt om een huwelijksfeest mee te vieren... en daar
treft ons de dood. Meer dan ooit zijn deze woorden
waarheid : « Wees bereid want de Heer zal komen
op het uur dat gij er minst aan denkt. »

Een troost is dit zeker : deze man was uit een talrijk
en door-christelijk gezin. Hij was trouw aan zijn geloof
en trouw en voorbeeldig in zijn christelijke overtui-
ging.

Dit is dan ook voor hem een onderpand van eeuwig
geluk en zaligheid. Want : « Aan uw gelovigen, o Heer,
wordt het leven NIET ontnomen, maar wordt het
veranderd, omgewisseld door een nieuw, gelukkig en
eeuwig leven » !
(Pref. mis : overl.)

Geliefde echtgenote, kind, broeders en zusters : Gods
uur heeft onverwachts geslagen. Ik draag het offer van
mijn leven op aan de Heer. Ik dank u allen om uw
oprechte genegenheid en liefde. Van uit de hemel zie
ik op u neer en spreek ik voor u ten beste. Vergeet ook
gij, mij niet in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

Uitg. Ch. Van Audenhove

Mevrouw Gerard DE SMET, geboren Emma DE MOOR,

Mijnheer Roger DE SMET,

Mevrouw Weduwe Henri DE MOOR-BOVIJN,

De families DE SMET, DE MOOR, CORNIL en BOVIJN.

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.