

De dood overwint de mens niet, maar leidt hem naar een nieuw verheerlijkt bestaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Cyriel DE STAERCKE

echtgenoot van Mevrouw

Alma BOUSSON,

geboren te Nederbrakel op 7 januari 1891
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de

St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 25 februari 1976,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Deze sterke man aan wie God een lang leven heeft geschonken, was bestempeld met de adel van de landman. Het contact met de volle natuur en zijn diep kristelijke overtuiging gaven hem een juist inzicht in Gods schepping. Hij was graag gezien onder de mensen. Hij was een goed mens, goed in alle eenvoud en oprechtheid, goed zonder overvloed van woorden. Hij was meegaande met het volk en was gaarne onder het volk. Hij was gelukkig midden de zijnen en de zijnen waren gelukkig met hem. Liefde heeft hij gespreid en goedheid gezaaid, daarom heeft hij vrede en vriendschap geogst. Hij

was een stoere werker. Hij schraagde op ruwe mannenkracht zijn huisgezin en was in voor- en tegenspoed een zorgvolle vader.

Leven zonder werken, dat kon hij niet. Diep in dit ruwe leven geborgen heeft God zijn goed hart getroffen en hem tot het volle leven opgeroepen in het Vaderhuis.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank om alles wat u voor mij hebt gedaan! Gij waart mijn trots en troost! Hebt het kruis lief, het wapen van onze verlossing!

Bidt nu voor mij, opdat ik, die de stoere arbeid minde, nu ook vredevolle rust moge vinden in de hemel!

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, ik gun u alle voorspoed. Leeft schoon en mocht gij erin slagen goede mensen te zijn!

Akten van Geloof, Hoop en Liefde!

De families DE STAERCKE, GOSSEYE,
BOUSSON, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel