

Uit diepten van ellende roep ik Heer,
roep ik om hulp tot U,
Gij kunt mij redden. ps. 129



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Valère-Augustinus De Temmerman

echtgenoot van Mevrouw

Albertine VAN DE MERGEL

Hij werd geboren te Elst de 7 juni 1921
en is er plotseling overleden de 24 mei 1977,
gezelfd met het H Oliesel in extremis.

—
Ontroerend soms klinken de woorden in de nieuwe
liturgie van de Kerk, wanneer ze bidt voor al haar
overledenen:

Ik ben gevangen in mijn onvermogen.

Hebt Gij mijn naam geschreven

in uw hand,

Zult Gij mij bergen in uw

mededogen?

Mag ik nog levend wonen

in uw land,

Mag ik nog eenmaal zien met

nieuwe ogen?

't Is een gebed van menselijk medeleven en van kriste-
lijke hoop. Want wij geloven dat God veel beter kent
dan wij allen wat ons mensenhart beroert en wat ons
voortdrijft in dit leven.

Voegen ook wij dan ons gebed bij 't smeken van de
Kerk, opdat ook deze jonge man begrip moge vinden
en erbarmen bij de Heer.

Beste echtgenote, kinderen, moeder en schoonmoeder,
broers en zusters, familie en vrienden allemaal: vaarwel
en bid voor mij!

De families De Temmerman

Van de Mergel

De Vleeschauwer

Hoebeke

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.

—
Druk Malckebeke Zottegem