

Zalig die in de Heer sterven!

†

Gedenk in uw gebed

de ziel van Mijnheer

Adolf De Vleeschauer

weduwnaar van

Mevrouw Celeste Foubert

geboren te Michelbeke op 13 augustus 1892 en
er godvruchtig overleden op 13 januari 1970,
gesterkt door de HH. Sacramenten.
Lid v/d godvruchtige genootschappen.

—♦♦♦—

Er is een tijd van komen, een tijd van gaan. De natuur verjongt zich steeds opnieuw : dag en nacht, winter en zomer, regen en zonneschijn. Het menselijk gemoed is niet vreemd aan deze voortdurende omwisseling. Het menselijk bestaan evenmin. Een volksgezegde drukt het kernachtig uit : de oude moeten plaats maken voor de jonge. Dat is nu onze menselijke situatie. Zolang er mensen zijn op aarde... zal het zo blijven. Daartegenover is opstandigheid of vrees geen wijze of gezonde reactie. Wel het aanvaarden, vrede nemen met ons "mens., zijn. Dat is de taal van het gezond verstand. De taal van het geloof sluit zich daar volledig bij aan. Achter die natuurlijke wetmatigheid staat voor ons , God, Heer van het heelal, Vader van alle mensen. Achter het gezond verstand staat de geloofsovertuiging die zegt : Heer, uw wil geschiede. Wij zijn gelukkig met zijn wil. Was die overtuiging soms de reden van zijn rustige tevredenheid met alles en iedereen ? "Hij was altijd content., zegt men van deze man. Waar was de bron van die tevredenheid ?

Dierbare kinderen en kleinkinderen, familieleden, weent niet om mijn heengaan, mijn ellende is voorbij; gij zijt gespaard gebleven van de moeizame verzorgingen van een oude zieke man, het is goed zo ! Bidt voor mij, als gij mij nog goed wilt doen. Dat de Heer u zegene.

Mr en Mw Albert VAN DE MAELE-
DE VLEESCHAUWER

Mejuffrouw Martha DE VLEESCHAUWER,
Heer André DE VLEESCHAUWER,
zijn kinderen

Jonge Heer Marc VAN DE MAELE,
Jonge Heer Guy VAN DE MAELE,
zijn kleinkinderen

De families DE VLEESCHAUWER, FOUBERT,
LEYMAN en VAN DE MERGEL

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mw L. De Vleeschauer Michelbeke