



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Hubert DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw Cyrilla PERSOONS,

geboren te Michelbeke op 26 september 1902
en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 4 november 1985,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Liefste echtgenoot, dank voor de vele gelukkige jaren die wij samen mochten beleven. Hoe moeilijk het soms ook was, samen waren wij sterk. Het leven met jou is goed geweest, het leven met jou was mooi. Nogmaals, dank je.

Papa, het valt ons moeilijk afscheid van je te nemen. Ondanks de vele tegenslagen die je te verwerken kreeg, ondanks alle lijden die je de laatste jaren doorstond, was je een mens aan wie wij ons allen optrokken en wie wij tot voorbeeld namen. Want jij was een voorbeeld voor ons allen. Altijd zullen wij aan jou terugdenken als aan de algoede man, die optimist, die ons allen steeds voorhield hoe goed en schoon het leven kon zijn. Maar ook als die wijze man, die zoveel goede raad kon geven, die streng kon zijn wanneer hij het nodig achtte, en vooral aan die goede, goede echtgenoot, vader en pépé, waar wij allen zoveel van hielden.

Lieve pépé, jij was voor ons een pépé zoals er niet vele zijn: een voorbeeld van

moed en optimisme, zelfs in je vele pijn die je doorsond. Onze probleempjes kwamen bij jou steeds op de eerste plaats, zelfs vóór de jouwe. Ons verdriet om je heengaan is groot, maar we trachten nu toch alle vier moedig te zijn, omdat we weten dat dit jouw wens is.

Pépé, jij die nu bij Onze-Lieve-Heer bent, help ons een steun te zijn voor je kinderen en vooral voor ons méméke die jou al die jaren zo goed en liefdevol verzorgde. We zijn God dankbaar dat Hij je verlost heeft uit je lijden, maar het is toch hard zo een lieve grootvader te moeten missen.

Weet je, pépé, het was voor ons een fantastisch gevoel te merken dat je ons in je laatste uren nog herkende. Deze herinnering zal ons altijd bijblijven.

We danken U, lieve pépé, voor alles wat we van jou geleerd en ontvangen hebben. Onze-Lieve-Heer, zorg Jij nu verder voor ons pépéke. Hij is zeker iemand die Je paradijs verdient.

De families

DE VLEESCHAUWER, DE LANGHE,
PERSOONS, DE SMET,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis: zondag 17 november te 9.30 u.

Begrafenissen-Crematies, RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel