



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist De Vleeschauwer

Weduwnaar van Mevrouw **Celesta BAUWENS**
Echtgenoot van Mevrouw **Marie-Alice DE MEYER**

geboren te Michelbeke, op 20 Januari 1870 en aldaar
godvruchtig overleden, op 5 Juli 1944, versterkt door
de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Eere-lid van den H. Hartbond, lid van de Xaverianen,
de Broederschap van den Zoeten Naam, van den
Wekelijkschen Kruisweg en van het Bureel
van Weldadigheid.

De dood der rechtvaardigen heeft niets dat doet
vreezen; zij is kostbaar in de oogen van God en is de
overgang tot de eeuwige rust.

De dierbare overledene was een overtuigde chris-
ten, innig gehecht aan zijnen godsdienst; een teede-
re en zorgzame vader, steeds bekommerd om het ge-
luk van zijn huisgezin; hij was een man van plicht, een
trouwe vriend, goedhartig en gedienschtig voor ieder
een. De goedhartigheid van zijn inborst maakte hem
vele vrienden en de edele gevoelens van zijn ziel
verwierven hem de algemeene achting.

God zond hem de beproeving en het lijden over om
zijn verduldigheid te doen uitschijnen, ons te stichten
door zijn gelatenheid en betrouwen en hem een on-
vergankelijke kroon in den hemel te verzekeren.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwan-
ten, troost U over mijn afsterven. Bij God hoop ik het
loon te ontvangen dat Hij beloofd heeft aan hen die
Hem trouw hebben gediend. Ik dank U van harte
voor al de goede zorgen en God vergelde het u. Ver-
geet mij niet in uw gebeden; gij vooral, Eerwaarde
Schoonbroeder, Priester des Allerhoogsten, gedenk
mij aan het Altaar des Heeren.

H. Hart v. Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 d. afl.)

Mevrouw Marie-Alice DE MEYER;
Mijnheer Michel DE VLEESCHAUWER;
Mijnheer Raphaël DE VLEESCHAUWER;

De Familiën DE VLEESCHAUWER, DE MEYER en
BAUWENS

**bedanken UEd. voor de blij-
ken van innige deelneming.**