

Alles wat God doet is welgedaan.



Wil biddend gedenken

Mevrouw

Germaine De Vleeschouwer

echtgenote van de heer

JB. VAN MALDERGEM

geboren te Michelbeke op 18 mei 1898 en er
overleden op 28 maart 1971 in extremis
gezalfd met H. Oliesel.

—♦♦♦—

Vroegtijdig en onverwacht is zij van ons heengegaan. Zij genoot de vreugde en de voldoening van iemand die de strijd om het leven goed heeft doorworsteld. Zij zal er nu niet meer van vertellen.... Plots is zij gaan zwijgen.... in de stilte van de dood. Zij heeft haar eerste fatale pijn gevoeld toen zij op weg was naar de zondagmis.... wellicht had zij daarover wat aan de Heer te vertellen, dat zal ze ook wel gedaan hebben, gelovig als zij was. En hoe schielijk ook haar einde was toch was zij niet onvoorbereid. Dat weze hare pascvreugde.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkindertjes, met vreugde en welbehagen zijn wij samen geweest. Wij hebben getracht goed te zijn voor elkaar. Ook al treft mijn heengaan u nog zo diep, hebt moed en vertrouwen dat de Heer ook voor u alles ten beste zal keren.

Bidt gij nu voor mij, ik blijf bidden voor u.

De heer JB. Van Maldergem,
De heer en mevrouw Lucien Van Maldergem-
Taideman,
De heer en mevrouw Frans Moreels-Van Mal-
dergem,
Mejuffer Myriam Van Maldergem,
Mejuffer Sonia Moreels,

De families DE VLEESCHOUWER,
HAUSTRAETE,
VAN MALDERGEM,
SCHEPENS

zijn zeer erkentelijk
voor uw blikken van
kristelijke deelneming
en danken U.

Druk L. Jooris-Brewaessy - Zottegem