

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Marcel CORDONNIER

echtgenoot van Mevrouw

Alida VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Denijs-Boekel op 26 september 1911
en in de Heer ontslapen te Horebeke op 22 sep-
tember 1978, voorzien van al de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.
Oudstrijder 1940-1945.

Sint-Paulus leert ons «dat het lijden van de tegen-
woordige tijd, hier op aarde, niet kan opwegen tegen
de toekomstige heerlijkheid die ons zal geopenbaard
worden, tenminste althans, indien wij met Kristus
lijden om ook met Hem verheerlijkt te worden».

De dierbare overledene voelde zich gelukkig hier op
aarde, omringd van de liefdevolle zorgen van zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Dit aardse
geluk is thans veranderd in een Hemels geluk, waar
de vreugde onvergankelijk is en waar men geen lijden
of miserie meer kent.

Hij was een naarstige werker en plichtbewuste vader :
zijn grootste betrachtning was zijn kinderen welvarend
en gelukkig te zien.

Sinds vele maanden voelde hij het einde naderen
en hij heeft verduldig en gelaten zijn zware lijden
gedragen, wel wetende dat «wie met Jezus lijdt, zich
ook eenmaal in Hem verblijdt».

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinde-
ren, vaarwel en tot weerziens bij God! Ik zal de
Heer om zegen over u allen afsmeaken. Dank u voor
al uw genegenheid : het is voor mij een grote troost
geeweest te voelen hoe zielsveel gij allen van mij hebt
gehouden. Bidt voor mij, vooral in de H. Mis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a.u.b.

De namis heeft plaats op 7 oktober a.s. om 19.30 u.

Mevrouw Alida VAN DEN BOSSCHE,

Firmain VAN GLABEKE-CORDONNIER en kinderen,

Marcel DE GROOTE-CORDONNIER en kinderen,

De families CORDONNIER - VAN DEN BOSSCHE -
DE RIDDER - DE SMET,

zeer gevoelig voor uw bliken van deelneming
in rouw en gebeden danken U oprecht.

Begraafenisonderneming R. De Pauw-Moreels
9630 Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12