

God is mijn Toevlucht
en mijn Burcht.

†

Dankbare herinnering aan

Monseigneur Albert DE ZAEYTIJD

zoon van wijlen Cyriel en Anna HUBEAU

HUISPRELAAT VAN ZIJNE HEILIGHEID DE PAUS

Geboren te Melden op Pasen 23 april 1916.

Priester gewijd te Scheut op 3 augustus 1941

Leraar-econoom aan het
Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oudenaarde
van 1942 tot 1947.

Als missionaris van het onbevlekt Hart van Maria
naar Amerika vertrokken op 8 juli 1947.

Pastoor van de kerk der Vlamingen
St. Jan-Berchmans te San Antonio in Texas (U.S.A.)
van 1948 tot 1957.

Pastoor van de kerk van het heilig Bloed te
Chula Vista in California (U.S.A.)
van 1958 tot 1984.

Op rust te Melden in het ouderlijk hof
vanaf 24 april 1984.

In de Heer ontslapen in het
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde
op het feest van het onbevlekt hart van Maria,
15 juni 1985.

Na de uitvaartdienst te Melden, op 22 juni 1985
aldaar begraven.

Wij danken U, Heer, voor het leven van deze
schone mens en goede priester.

We danken U dat we samen hier met hem zo
lang mochten verblijven in deze prachtige
natuur tussen Koppenberg en Schelde midden
zijn dorpsgenoten van zijn jeugd, geburen en
al zijn vrienden.

"Father,, Albert was Meldenaar in hart en
ziel en tevens op-en-top Amerikaan.

Geboren in een diep christelijk gezin trad
hij in dienst van de Heer om het woord Gods
als missionaris te verkondigen in het verre
Amerika.

Hij ijverde en werkte er samen met zijn
parochianen om hun een waardige kerk,
klooster, school en parochiecenter te bouwen
waar zij zich geborgen voelden, waar zij
steeds en altijd bij "Father,, Albert terecht
konden.

De pastorijdeur - figuurlijk en letterlijk -
stond dag en nacht wagenwijd open en toegankelijk
voor iedereen. Altijd bracht hij hulp
en troost, hij deelde in hun vreugden, maar
vooral in hun lijden: vandaar zijn zeer grote
aanhankelijkheid van en te midden van allen.

Dank u, broer - nonkel - vriend - father, van-
wege ons allemaal hier samen of verderaf in
gedachte en medeleven met ons... en vanwege
uw verre oud-parochianen.

"Wel thuis, dierbare, bij ons Heer,,"

Mijn dierbare familie; lieve vrienden, verzorgers
en parochianen in Amerika, dank voor uw steun
en gebeden. Met veel weemoed heb ik u verlaten
om in mijn geboortedorp tot de Heer te gaan.
Vaarwel familie, vrienden en kennissen.

„God bless you all !”

Zijn zusters en broers, zijn neven en nichten
danken om uw medeleven en gebeden.

**Onbevlekt Hart van Maria, bid voor hem en
voor ons.**