

«O God, wees hem in eeuwigheid indachtig.»

†
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Fritz, Willem De Zaeytydt

Echtgenoot van Mevrouw

Aimée De Meulemeester

geboren te Berchem-Vl. 28 Mei 1891 en
schielijk overleden te Schorisse, 1 Februari 1963.
Bediend met het H Oliessel.

Alleen God weet hoe en wanneer 'n mens sterven zal. In Zijn goddelijke wijsheid heeft Hij beslist wanneer het uur gekomen is en Hij Zijn schepsel zal terugroepen. En Jezus heeft ons geleerd dat wij gelukkig zijn, als wij gereed zijn voor die grote reis naar God toe. - Sterven is immers voor de kristen geen einde, alleen 'n donkere moezame weg naar 'n ander en beter leven, waar geen tranen noch lijden meer zijn, maar eeuwige vreugde in en bij God.

Almachtige Vader, op Wiens barmhartigheid de mens steeds hopen mag en kan, wij bidden U, wil de dierbare overledene, om de verdiensten van O.H. Jezus-Christus, uw Zoon, opnemen in Uwe medogendheid en hem uw rust en vrede schenken in eeuwigheid.

Dierbare Echtgenote, hard is deze scheiding, omdat ze plots en onverwachts is gekomen; maar betrouw op God, die mij heeft geroepen, en Hij zal uw troost en sterkte zijn.

Lieve Zoon, Schoondochter en Kleinkind, u blijft de zorg voor moeder, weest haar steun en blijdschap. Vaartwel en blijft mijn ziel gedenken in uwe gebeden. Tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mw Fritz DE ZAEYTYDT geboren Aimée DE MEULEMEESTER;

Heer en Mevrouw Adelin DE ZAEYTYDT - NOTEBAERT en
dochter Arlette;

De familie DE ZAEYTYDT-VERROKEN;

De familie DE MEULEMEESTER-ROMAN;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming

Drnk. Portois Schorisse.