

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Celine DE ZITTER

weduwe van

Mijnheer Achiel DE MEULEMEESTER

geboren te St. Blasius-Boekel, de 21 september 1883 en
godvruchtig overleden te Zegelsem, de 5 november 1963,
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en van
de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen
«in het stervensuur».

*Zij was erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart en
lid van de Pauselijke Missiewerken.*

In eenzaamheid, wijsheid en vroomheid heeft deze
duurbare overledene haar lang leven tot in hoge ouder-
dom gedragen. Veel liet de goddelijke Voorzienigheid
over haar heengaan : wel en wee van het leven, ruste-
loze werkzaamheid, de vreugde van een zeer talrijk
moederschap, gebroken levens en bittere tranen, de volle
last van de levensdag en de eenzame levensavond. Zij
heeft het leven geproefd kern en kruim die soms wel zoet,
dikwijls bitter smaken, maar altijd het aanvaarden waard
zijn. Zij kende onder meer de vreugde één van haar
kinderen een gelukkige kloosterzuster te zien worden,
maar ook de herhaalde smart acht van haar veertien
kinderen vóór haar naar het graf te zien dragen. Doch
in voorspoed als in tegenspoed, bleef zij sterk door haar
gebed en door haar betrouwen in de goddelijke Voor-
zienigheid, door haar godsvrucht tot O. L. Vrouw, de
Moeder van Smarten.

*Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U allen
omdat gij allen hebt geijverd om mij het leven aan-
genaam en gemakkelijk te maken. Ik gaf U een voorbeeld
van werkzaamheid, vroomheid en genegenheid. Volgt
die na en bidt voor mij, niet alleen mijn dochter klooster-
zuster, maar gij allen, mijn kinderen, kleinkinderen,
familieleden en vrienden, opdat ik onze duurbaren in de
hemel moge vervoegen.*

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

†

De Families

DE ZITTER
DE MEULEMEESTER
DOBYN
VAN DER VARENT

**danken U voor de gebeden en de bliken van
deelneming hun betoond in hun rouw.**

Van Der Donckt, Zegelsem