

Moeder zijn is alles geven
zorgen en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.

†

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

MEVROUW

Maria DE ZITTER

weduwe van de Heer Gerard DE STAERCKE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 13 maart 1919 en overleden in de Onze-Lieve-Vrouwkliek te Oudenaarde op 6 januari 1993, gesterkt door de HH Sakramenten der zieken « in extremis ».

Lid van de Bond voor Gepensioneerden en van het K.V.L.V.

Moeder was een sterke vrouw en gezegend het gezin, zegt de Schrift, dat zo'n moeder heeft. Sterk was ze in haar geloof en trouw aan het licht van haar leven. Daaruit putte moeder kracht en wijsheid en ging ze haar gezin voor in deugdzaamheid en ijver. Zo trouw als moeder was aan God en Zijn kerk, zo trouw was ze ook aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en vele vrienden.

Er lag een stilte in haar leven, een zachtheid, die hield van thuis zijn. Ze had geen behoefte om op reis te gaan. Aan het kroostrijk gezin, dat zij dankbaar aanvaardde, heeft zij gewerkt met geloof en Gods vertrouwen doorheen de wisselvalligheden van het leven.

Haar diep kristelijk geloof en haar liefde voor O.-L.-Vrouw deden haar verlangend uitzien naar

de eeuwige ontmoeting met God.

Wie haar benaderde en van dichtbij mocht leren kennen, ging spontaan waarden waarderen.

Haar leven kunnen we samenvatten: binninnen, werken en bidden.

Hoe graag werd zij gezien door haar dierbaren en door de zovele vrienden en bekenden. Zij was zo eervoudig, zo sereen, zo vol diepe levenswijsheid. Men had haar graag in hun midden, men kon haar toevertrouwen wat op het hart lag, ze had steeds een zalvend en opbeurend woord. Nu ze zo vlug van ons is heengegaan mijmeren we weemoedig, maar toch innig dankbaar voor zoveel moois en goeds.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, samen met vader hebben we heel ons leven als eerlijke mensen gewerkt, gebeden en gezorgd voor U allen. We hebben het graag gedaan. Ik dank U voor uw genegenheid en toewijding. God moge uw licht en schutse zijn.

Tot weerziens bij de Heer. Dank aan allen. We kunnen alleen in ons hart herhalen: eer aan God in de hoge en vrede aan de mensen die Hij liefheeft. Want moeders liefde blijft als een vlammetje van een kerstkaarsje ons hart verwarmen.

De liefde overstijgt de dood.

O.-L.-V.- van Lourdes, bidt voor ons.

De families

DE ZITTER, DE STAERCKE,
DE VOS, CASTEUR,

danken U voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

Namis: vrijdag 29 januari 1993 om 19 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel