

« Heer, in eeuwigheid wil ik uw goedheid
bezingen ! »

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
de Heer

REMI DE ZITTER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-HORTENSE DE VOS

geboren te Zegelsem, de 3 april 1895, en er
rustig in de Heer ontslapen, de 16 december
1967, voorbereid en gesterkt door de heilige sa-
cramenten van de Zieken en de Stervenden en
voorzien van de Pauselijke Zegen « in het
stervensuur ».

Lid van de Confrerie van het H. Sacrament,
van de Bond van het H. Hart en van de
Boerengilde.

Het heengaan van deze man was getekend door
het hoopvol en lichtend vertrouwen van de chris-
ten die kan bidden : « Vader in uw goddelijke
handen beveel ik mijn geest ».

Hij was een liefdevolle echtgenoot en een zorg-
zame vader. Hij heeft hard gewerkt voor het wel-
zijn van de zijnen. Hij kon zich verheugen als
het hen goed ging, was bedrukt en teneergeslagen
als zij door kommer en lijden werden getroffen.

Als een godsdienstig man die voor zijn begin-
selen uitkwam ; als een voorbeeldige echtgenoot,
die in liefde en onderlinge waardering zijn hu-
welijksgeeluk bestendigde ; als een goede vader
van zijn gezin, voor wie de opvoeding van zijn
kinderen boven alles ging... zo heeft de over-
ledene uit het geloof geleefd.

Met christelijke overgave ook heeft hij zijn ern-
stige ziekte en het naderen van de dood man-
moedig in de ogen gekeken. Vele gebeden van

vrome onderwerping en vurig Godsverlangen wer-
den in de stilte van zijn ziekenkamer gepreveld.
De hemelse Vader zag met welbehagen neer op
zijn trouwe dienaar en schonk hem een zacht ver-
scheiden, de voorbode van de eeuwige zaligheid.

Mijn dierbare echtgenote, zo dikwijls heb ik u
bewonderd om uw trouwe liefde en uw onver-
stoorbaar geduld ; gij waart steeds mijn steun en
mijn sterkte. God lone het u ; Hij beware en
zegene u.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor uw kinderlijke en liefdevolle zorgen.
Weest nu bezorgd om moeder, weest haar troost
en hulp in het verdere leven. Vaartwel en bidt
voor mij.

Bemide familie en vrienden, ik dank u voor
uw genegenheid die ik ten zeerste op prijs stel,
vooral wanneer zij wordt betuigd door een gebed,
want het is een zalig gedacht voor de overledenen
te bidden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Heer en Mevrouw Gerard DE STAERCKE-
DE ZITTER, kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Robert DE TURCK-DE ZITTER
en kinderen,
Heer en Mevrouw Georges BAUTERS-DE ZITTER
en kinderen,
Heer en Mevrouw André DE ZITTER-BOULLART
en kinderen, zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
De families DE ZITTER, BODIJN, DE VOS,
VAN DER BRUGGEN ;

DANKEN U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.