

*Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontfeming. Ps 25.*



Laten wij bidden voor

DE HEER

Firmin DE ZUTTER

**zoon van wijlen Karel en Marie
DE ZUTTER - VAN DE VELDE**

Hij werd geboren te Rozebeke op 17 juli 1929 en
is in de vrede van de Heer ontslapen in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 28 januari 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

DE ZUTTER - VAN DE VELDE
danken U voor de blijken van medeleven.

Namis : zondag 2 maart 1997 om 10 uur.

God, Gij zijt de toekomst van uw volk,
'Licht in de duisternis', zo is uw Naam.
Roep ons weg uit alles
wat niet naar U toe leidt.
Bekeer ons uit onze verdeeldheid,
breng uw verstrooide kinderen weer samen.
(Openingsgebed 3de zondag door het jaar)

Beste Firmin,

*Zoals velen heb jij te vroeg afscheid moeten nemen
doordat je slachtoffer werd van een oneerlijke
ziekte.*

*Je was een eenvoudig mens,
met je goede en je kleinere kanten.*

*Dit laatste jaar heb je echter bewezen
dat ook een kleine man een groot mens kan zijn.*

*Kwetsbaar en machteloos heb je ...
hebben we het gevecht verloren.*

*Nochtans heb je nooit opgegeven
en was je een toonbeeld van moed en dapperheid.*

*Deze laatste beproeving heb je met glans doorstaan,
proficiat en vaarwel Firmin.*

(T.C. - C.M.)

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel