

*Vele gelukkige jaren waren we samen.  
Samen waren we één.  
maar nu jij er niet meer bent  
moeten we verder zonder jou ... dus alleen.*



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

## **Gustaaf DE ZUTTER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Simonne STURTEWAGEN**

geboren te Michelbeke op 20 augustus 1917  
en in familiekring thuis overleden  
te Zegelsem op 18 maart 2001,  
gerestert door het sacrament  
van de ziekenzalving.

De familie  
dankt U voor uw steun en medeleven.

Namis op vrijdag 6 april 2001 om 18.30 uur in  
de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

"Er is een goed mens gestorven..."

Na een leven van zwoegen, dat hij evenwel als een doodgewone plicht opnam, is Gustaaf in stille berusting van zijn familie en vrienden voorgoed heengegaan.

Het bedlegerig moeten worden en blijven na een pijnlijke val was duidelijk aan hem niet besteed. Op de vooravond van Sint-Jozef, patroon van de arbeid, heeft deze noeste werker het tijdelijke met het eeuwige gewisseld.

Voor deze zachtmoedige man die ook op gevorderde leeftijd een kind van de natuur bleef, kwam de nieuwe lente net iets te laat.

En al waren de rijpe velden hem oneindig lief, zou de betreurde overledene van een volgende zomer niet meer kunnen genieten.

Wij hebben je nooit horen klagen;  
je droeg de pijn in stilte.

Je zien lijden en niet kunnen helpen was de grootste smart van je dierbare vrouw Simonne, die zelf door ziekte geveld, machteloos moest toekijken, alsook van je kinderen, die je tot het laatste moment terzijde stonden.

Zij allen troosten zich bij de gedachte dat je beminnelijke, ongedwongen glimlach, tot in je laatste levensuur, als het ware een pleister was op hun verdriet.

Lieve echtgenoot, va en grootva,  
je zorgen zijn nu voorbij en ook je hartelijke aandacht voor de alledaagse, eenvoudige dingen.

Op de dag dat de wintertijd plaats ruimt voor zomertijd, moeten we je ten grave brengen. Maar in ons hart blijft je beeltenis gegrift alsof de zon verder schijnt, alsof het altijd zomer was!

Vriend Gustaaf, rust nu in vrede!