

Mijn ziel verwacht van U verlossing
Heer.

†

Dankbaar aandenken aan
mevrouw

JEANNE DE ZUTTER

echtgenote van de heer
Albert Turpin

geboren te Overboelare op 23 mei
1915 en godvruchtig overleden te
Ukkel op 6 november 1984, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

De families DE ZUTTER en TURPIN
danken U voor uw blijken van
medeleven en kristelijke deel-
neming in hun rouw.

Als ons aardse huis, ons lichaam,
afgebroken wordt, gaan wij voorgoed
de plaats innemen die Jezus ons heeft
bereid in het huis van zijn hemelse
Vader. Niettegenstaande de troost van
ons geloof blijft de dood van onze
dierbaren ons toch diep beroeren, voor-
al als dit gebeurt op een ouderdom
dat de meeste mensen nog wat ver-
diend kunnen genieten van een wel-
doende oude dag.

Geduldig en moedig heeft onze dier-
bare overledene, de beproevingen ge-
dragen samen met haar echtgenoot.

Haar goed hart en haar dienstbaar-
heid maakten haar bemind door allen
die haar kenden. Daarom geloven en
bidden wij, dat zij het eeuwig loon zal
ontvangen dat de Heer aan zijn ge-
trouwen heeft beloofd.