

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen : het wordt in een beter veranderd.  
(Pref. der overledenen)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## **Maria - Anna DE ZUTTER**

geboren te Rozebeke, de 5 januari 1896 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Velzeke, de 1 maart 1961 na gesterkt te zijn door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

---

De dood van de rechtvaardigen is kostelijk voor het aanschijn des Heren. Zij is het einde van de arbeid, de voltrekking van de zegepraal en de deur van het eeuwig leven.

Ik heb de Heer met verdueligheid verwacht en Hij heeft eindelijk Zijn ogen op mij geslagen.

Hij heeft mijn gebeden verhoord en mij getrokken uit de ellenden van deze wereld.

Het lijden dat God ons overzendt, is voor ons een gunst en een weldaad, als wij het ontvangen met een volmaakte overgave aan Zijn H. Wil.

Duurbare Dochter en Familie, is het scheiden van elkander pijnlijk, toch hebben wij als ge-

lovige mensen deze troost, dat dit maar tijdelijk is, omdat wij in het eeuwige leven elkander zullen weerzien, terwijl wij hier op deze wereld elkander kunnen helpen door het gebed. Troost U dus bij deze gedachte.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De familie DE ZUTTER - DE RIDDER is erkentelijk voor de blijken van deelneming en dankt U.

---

Drukk. « DE BEIJAARD »