

In Uw handen, O Heer, beveel ik mijn geest.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN  
**MEVROUW**

**PHILOMENA DE ZUTTER**

weduwe van de Heer

**GUSTAAF VAN DER POORTEN**

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem, op 6 augustus 1893 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 18 november 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke bond van de gepensioneerden en de bond van Grote en Jonge Gezinnen.



**De families DE ZUTTER, VAN DER POORTEN,  
COSSYNS en WIJNANT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Drukk. De Vos

Hoe zwaar valt het verlies van deze vrouw ; zij muntte niet uit door rijkdom, geld of goed ; zij diende God door haar dagelijks gebed ; door arbeid heeft zij haar leven waardig gemaakt. Haar huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Haar woord was oprecht en leugen of bedrog kwam niet over haar lippen. In haar hoge ouderdom bleef zij tot haar laatste dagen trouw aan haar zondagsmis. Met haar geloof wist zij aan haar nakomelingen lessen na te laten vol wijsheid en ondervinding.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vooral gij die mij gedurende mijn laatste levensjaren hebt gehuisvesd en verzorgd, heb dank voor al uw liefde en uw vriendschap.

Mochten wij lang samen zijn, het afscheid was des te korter. Vaartwel en leeft schoon, zoals ik U dat heb geleerd. En vooral, vergeet niet uw wekelijks gebed en Misoffer.

Moge God ons eens allen weer gelukkig verenigen in zijn eeuwige Liefde.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn betrouwen.