

Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
Wie in Mij gelooft, zal Leven,
Ook al is hij gestorven. (Jo.11.25)

† Tot vroom aandenken aan
de heer

Frans-Petrus De Zwaef,

echtgenoot van Mevrouw

Ida-Leonie De Pelsmaecker,

geboren te Erembodegem-Terjoden op 17 oktober 1907 en
er onverwachts overleden op 17 oktober 1964
gezalfd met de H. Olie "in extremis"

Oud-Strijder 1940-45.

Lid van de Bond van het H Hart

Heer, onze God, neen wij hadden dit onverwachte heengaan van onze teergeliefde echtgenoot en vader niet voorzien. Maar wij geloven in Uw Vaderlijke Voorzienigheid die best weet wat goed is voor de mens. Wij buigen het hoofd : "Uw Heilige Wil geschiede,, Wij geloven dat zijn deugzaam leven op aarde rijp was om omgezet te worden in de Eeuwige Vreugde die oprechte zielen, zoals onze echtgenoot en vader er een was, als beloning krijgen, na strijd en pijn en vreugde die ieder mensenleven kenmerken. Vader in de hemel, Die ons alles eens gegeven hebt wat wij hebben beziten en zijn, onze teergeliefde echtgenoot en vader gaf u ook eerlijk, zoveel hij kon, door uw eer en glorie ; getuige daarvan, zijn deugdzaam gezin, zijn geliefde zoon, die gij gaarne wegschonk om zich te geven in Uw dienst om Uw Blijde Boodschap van Liefde en Vrede te helpen verspreiden in de verre Missielanden. Ja, Eeuwige Vader in de Hemel, wij geloven, dat hij die vandaag stierf, nu eeuwig leeft bij U, neen hij is niet dood, hij leeft.

Teergeliefde echtgenote, liefste kinderen, en kleinkind,'t is begrijpelijk dat ge vandaag weent, de Heer moge u troosten die alles goed gedaan heeft. Gilbert, mijn kind in de vreemde, gij die u zo stichtend nederig geeft, uw vader groet u, tot in de hemel, Lieve moeder, dierbare broers, troost u, de aarde kan mij niet teruggeven wat ik vandaag kreeg van God in de hemel. Familie en goede vrienden vaartwel.

Mw Frans-Petrus De Zwaef-De Pelsmaecker,

Eerw. Broeder Guido, in de wereld de heer
Gilbert De Zwaef,

Mr en Mw Eddy De Zwaef-De Vuyst en kind,

Mw Felix De Zwaef-Van Gucht,

De familiën De Zwaef, De Pelsmaecker, Van
Gucht en De Goede,

BEDANKEN.